

Hoe Maas per ongeluk de allerbeste werd...

Ik begin de ochtend altijd met een gezond vezelrijk ontbijt. Dat is goed voor voor m'n lijf en geeft mij energie...



Deze brief komt van Richard, een patiëntje in ons ziekenhuis, hij droomt er ooit van de Tour de France te rijden...



Nou Richard, als je weer beter bent gaan we daar samen hard aan werken...

Even later...



Het is anders nooit zo druk op straat als ik naar het ziekenhuis rijd, zou er iets aan de hand zijn?

Krijg nou een staart!
Waarom fietst iedereen achter mij aan...
En nog snel ook!

Hee, rijd eens door kleine pandal



Ah gelukkig, hier kan ik weg uit deze massa

Hee, de koploper gaat naar links!
Volg hem!



Zo, hè hè... Ik ben er, fiets op slot en aan het werk...

??



Waar is de finish gebleven?

Uhm... Nu jullie er toch zijnl!



Kaasll

Ik dacht: Kom, ik bel m'n vrienden van de Tour en regel iets voor Richard!!!

Maas... Je bent de allerbeste...



wordt vervolgd...