

Hoe Maas vliegensvlug naar huis kwam...



Wat een groot schip, dit gaat nog wel even duren.



Op deze manier kom ik vanmiddag pas bij m'n vrienden in het ziekenhuis aan.



Ha mooi, een traumahelikopter, die komt als geroepen. Joehoe... jongens, hier ben ik!!!



Ja maar Maas, we kunnen je niet zo maar een lift geven.



En als ik net doe alsof ik mijn arm heb gebroken?

Een zieke vogel.....
...Ja.....Oh..... Daar doen jullie niet aan.....
Geen dierenambulance.....
.....Ah ik snap het...
...ik doe zelf wel wat EHBO.....



De traumahelikopter komt alleen bij ernstige ongevallen zodat we nog sneller ter plekke zijn. Niet om kleine pandaatjes te helpen...

Plof!



Waarom val je nou uit je nest, vogeltje? Je ligt helemaal in de kreukels, dit is typisch een geval voor de traumahelikopter.



Paar weekjes rust, vogeltje...

Tijlp... Dank je Maas!

Ik heb nog een verzoekje...



Joepi!!! Nu vliegensvlug naar m'n vriendjes!

wordt vervolgd...